



JEZUS VALT
ONDER ZIJN KRUIS.

JEZUS † MARIA † JOZEF

Bid voor de ziel van zaliger

Wilhelmus Jacobus van Rhee

echtgenoot van

ELISABETH THEODORA PETERS

lid van de Collectantenvereniging

Hij werd geboren te Recs (D.) 17 Juni 1893, en overleed na een droevig ongeluk, te Kaldenkerken, 30 Maart 1944, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

Waakt, want gij weet niet in welke ure de Heer komen zal. (Mat. 24-42)

Het plotseling scheiden uit het leven van den dierbaren overledene doet ons denken aan het woord van de H. Schrift: „Weest ook gij bereid, want op een onvoorzien uur zal de Zoon des menschen komen”. (Luc.12-40)

„Uw wil geschiede op aarde, zooals in den hemel”. Zoo bidden wij iederen dag, en overtuigd dat God alleen weet wat 't beste voor ons is, willen wij berusten in de schikkingen der Goddelijke voorzienigheid.

Dierbare echtgenote, nu ben ik wel heengegaan, en gij blijft alleen achter met onze dierbare kinderen. Toch zal ik in gedachten bij u blijven om voor u en onze kinderen te bidden, en Gods bescherming af te smeken. God, de Vader der weduwen en weezen zal u altijd bijstaan.

Dierbare kinderen, denkt dikwijls aan uw vader, die ook nu nog over u waakt. Weest goed en gewillig, weest de troost van uw moeder. Gij allen, die mij dierbaar zijt, troost elkander; in het hemelsch Vaderhuis zullen wij elkander wedervinden. Bidt voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid.