

Vanwege zijn zender in Den Haag werd mijn vader in 1941 bestraft met 'levenslang eenzame opsluiting'. Via Münster en Moorlager Brual Rhede kwam hij terecht in het tuchthuis van Waldheim.

Zijn schoonvader belandde in het tuchthuis van Hameln.
Mijn moeder probeerde vanuit Den Haag de mannen in leven te houden.
Na 70 jaar vond ik hun dagboeken uit het Oranjehotel en hun brieven uit Duitsland.

Sterke wortels

Carla van den Hout



Carla van den Hout