

Jan Dercks te B. op Zoom begraven

Posthuum ridder in Leopold II

In de vroege morgenuren van Woensdag had zich een groot en select gezelschap verzameld op de R. K. Begraafplaats te Bergen op Zoom, alwaar de plechtige begrafenis plaats had van het stoffelijk overschot van de illegale strijder Jan Dercks, die in Duitsland door de Nederlandse opsporingsdienst werd opgegraven en vanuit Apeldoorn naar hier werd overgebracht.

We merkten er o.m. op de commandant van de I.D. groep „Wim” waar Jan Dercks onderdeel van uitmaakte, overste van der Meersen uit België, die de Belgische regering vertegenwoordigde, diens mede-commandant voor Nederland de heer H. Vermeulen uit Breda met zijn echtgenote, de hoofden van dienst de heren Overwijn uit Dordrecht, Mr. Schurtinghuis en B. Lam, de procesgenoten van Jan Dercks bij de ter doodveroordeling op 1 Juni 1944, de koe-rister-secretaresse mevr. Houtman-Proost, de heer Huisman beiden uit Bergen op Zoom, Leoni van Overgoor en Jan van Goor uit Breda en Sam Bruijs uit Zeeland en de leden van de groep de heren van Dixhoorn, Bovee en Theuns. Verder waren aanwezig verschillende kampgenoten w.o. majoor Engel, voorts de kapitein van de O.D. Ir. Juten met verschillende leden van de O.D., het voltallige oorlogsgravencomité, mevr. Remijn

Schreinemachers van de Stichting '40-'45. Er was geen vertegenwoordiger van de Nederlandse regering; het gemeentebestuur werd vertegenwoordigd door de gemeente secretaris de heer v. d. Wouw.

De kist met het stoffelijk overschot, door de nationale driekleur gedekt, werd gedragen door oud mede-gevangenen.

De H. Mis in de kapel van het kerkhof werd opgedragen door Pastoor Koopmans. Aan de groeve werd het woord gevoerd door de commandant de heer v. d. Meersen die daarbij bekend maakte dat Jan Dercks posthuum was onderscheiden met 't ridderschap in de orde van Leopold II, vanwege zijn bijzondere verdiensten en tevens posthuum was gehonoreerd met het kruis van verdiensten en het kruis van verzet.

De uitreiking van deze posthume Belgische onderscheidingen zal in overleg met de Nederlandse regering geschieden.

Na de ter aardebestelling vond een intieme samenkomst in Hotel de Draak plaats, waarop de heer Lam namens de groep „Wim” de familie verzocht op 't graf een gedenkteken te mogen plaatsen, terwijl aan de kampgenoot Varkenvisser te Hamel een telegram werd verzonden waarin dank werd gebracht voor de goede verzorging van het graf.