

1

Rotterdam Augustus 1978.

Voor dat ik ging onderduiken was ik werkzaam bij Rinse & van der Waal. 's Avonds ging ik op school op de Academie van beeldende kunsten. Om aan tekenmateriaal te komen moest je lid worden van de cultuurkamer. Dit heb ik gedaan omdat demonstratief heb ik die kaart hiervoor in de studio van Rinse & van der Waal gekopieert geschenkt. In Juli 1943 moest ik naar de Arbeidsdienst. Na overleg met Dr R. Schippers ben ik samen met Koos Bonnevoogt op 19 Juli 1943 ondergedoken bij de fam. J. Andries aan de Leedijk in Ferwerd. Met hem en mijn meisje Riet Jager had ik nog wel schriftelijke contact. Na de kerstdagen 1943 is Riet nog wezen logeren. Ook mijn vriend Anton Krikkebendam en Tini Jager zijn toen op bezoek geweest. In Januari 1944 ben ik samen met de boer en zoon Toelie tijdens een razzia gearresteerd. Voor die tijd was er een Engels vliegtuig neergeschoten. Toelie had uit dat vliegtuig een boordkanon en wat munitie opgevist en munitie mee genomen. Een veel daarvan had hij in sloot gespoeld de rest opgesloten in een schuilplaats in de hooiberg. Toen ik werd gearresteerd lag ik ook in die schuilplaats. Ik wend er niet gehaald door een duitser. Toch was er ook een Fries bij nadere overleg hoorden ik dat dit een zekere Prins was uit Haarlem, die was

daar fietsenmaker. Hij zou zo verteldde men later alles  
 vermeld hebben. In de duitse legerwagen zat ik gebondt  
 aan Jochie vast. Toen ze ons boeide werden we samen-  
 geboeid in communistische kamergeselschap zo eindelijk  
 die duitsers. In de legerauto zaten al verschillende mensen.  
 Een ervan was een zekere Mr. Kalverda van hem kreeg ik een  
 papieren rijksdaalder. Dat van de poes komen in de gevangenis  
 zo zei hij. We werden toen eerst weggebracht naar  
 St. Anna Parochie. Daar werden wij in de nacht in de  
 cel gestopt. Gelukkig was één van die duitsers daar zo  
 menselijk om onze handen wat losser te maken.  
 Door het steeds bewegen waren die skeletten vast zitten  
 zitten. Vandaar werden we de andere dag daar gebracht  
 naar Het Schotthuus in de stad Groningen. Daar werden  
 we geslagen en beledigd. Er werden nog geen verhoren  
 afgenomen. (In de legerauto van Fennel naar Sint Anna  
 Parochie had ik met Jochie afsproken dat wij descholden  
 op ons zonden nemen en dat Heit hier niet iets vanaf  
 wist.). Van het Schotthuus werden we naar het Huis  
 van Bewaring in Groningen gebracht. Daar werd ik  
 geplaatst in een geconcessioneerd die bedoeld was voor  
 vier personen wij verblijven er in met acht man.  
 Jochie en Heit werden in andere cellen geplaatst daar  
 had ik geen contact mee. In Groningen heb ik diverse  
 andere mede gedetineerden leren kennen. o.a. Mr. Horng  
 Herman Lichtenberg uit Assen en Dick Boonstra. Mr. Kijet  
 en nog andere. Vooral Dick Boonstra heeft veel voor mij  
 betekend hij was een echte vriend voor mij. Heeft ook,

had zijn vrijlating contact opgenomen met mijn moeder en gezorgd dat ik weer een leedrijf kreeg. In het H.v.B. Groningen ben ik verhoord door een zekere Kegel. Een rot vent, later is hij doodgeschoten in Beieren. Toen werd ik weer overgenomen door een duitser een zekere Knor. Tijdens die verhoren ging het erover of ik contacten had met de illegitimitat. Naar mijn distributiebonnen vandaan kwamen enz. Niets daarvan zijn ze te weten gekomen. Alhoewel ik toch contact had met Ds. R. Schipper, ook eenmaal in Friesland. Mijn bonnen kreeg ik via de heer Vaartjes. Na verloop van bijtijds zijn we overgebracht naar 's-Hertogenbosch daar werden wij alle drie ter dood veroordeeld. Nadie veroordeeld, werden we overgeplaatst naar Utrecht Ganzestraat. Hier zat toen bij mij met nog zes anderen in een gemeenschapscel. Op een avond werd aan Heit meegedeeld dat Jocke op transport was gesteld naar Duitsland. De andere dag werd hij in vrijheid gesteld. Diezelfde dag nog mocht ik bij een duitser komen die mij vertelde dat het doodvrees was veranderd in vijftien jaar nachtruissbraaf. In Utrecht is mijn moeder, Kriet en mijn zus Alice nog op bezoek geweest. Als spoedig werd ik overgeplaatst naar het Welvaartshuis ook in Utrecht daar werd ik los geknipt en getreinst. Vandaar per tram op transport naar Kleef. Dat werd heel anders dan zat je niet met zes man in een één mans cel. Daarhol ik een spiritistische scène meegemaakt. Op een bord voor de verdauistering had een van de celgenoten in een

overal een alfabet en oefoni geplaatst. In het midden werd een rohrichtuur oeloeleitje gelegd, daar moesten wij onze wjs vinger op leggen. Daar omwegen van diverse letters werden rinnen gesoekt. Aanvankelijk geloofden wij nauwelijks hier niets van. Maar het heeft op mij toch een slechte invloed gehad. Van Kleef werden we naar kantoor gebracht, met heel veel mensen werden we in een soort bunker bij elkaar gevoerd op en over elkaar. Vandaar werden we naar Rheinbach gebracht. Ook daar was het al gauw niet meer mogelijk om te schrijven. Want de gevangenden vielen steeds harder op er waren bombardebommen en vuurwerken. Al spoedig werden we overgeplaatst naar een gevangenis in Kassel. Kassel was een knooppunt van spoorlijnen ook daar werden we al na enkele weken overgeplaatst. Het was steeds licht of donker op de muur en de doorgang poort waren al beschadigd gevallen. Hier in Kassel prefeerde men mij de beproeven om naar het front te gaan. Ik liet mij van de domine en begreep e.g. niets. Van Kassel werden we in treinen gebracht en doorgetransport naar Wittenberg. Dat puntje lag in de omgeving Dresden, Leipzig, Chemnitz. Daar heb ik gezeten samen met Theo van Lier, Victor Piquemal, een hoge stratenarts. Op een avond werd om weer meebedeeld dat we de andere dag op transport moesten. Na diezelfde nacht zijn we door de Russen bevrijd. Wij sliepen op een zolder, daar een room zagen we de lichtjes van de Russische troepen zo naar ons toe komen. De Russen lieten iedereen vrij politieke en gewone personen.

Door doortastend optreden van enkels o.a. personen o.a. Theo van Lier heb ik zo mij ogen kleuringen papieren te pakken gekregen.

Doorzelfde groep mensen wist door onderhandeling met de Russen gedurende de krijsen dat we opgehaald werden door Amerikanen. We werden toen met legerauto's weggebracht naar Eisenach. In Waldheim had ik met Theo van Lier afgesproken dat hij Victor Piquem en ik Joop Hartman naar huis zou brengen. Met de bovenstaande leden die Joop Hartman kennen die was te werk gesteld in een kaponiera. Hij was in een steekte lichaamsgroe en geestelijk conditie. Van Eisenach zijn we per trein naar Straatsburg gegaan, hier fingen alle Fransen van ons weg. Vandaar naar Luxemburg daer zijn we geestelijk ontheeeld. Van de stad Luxemburg per trein naar Maastricht. In Maastricht zijn we gekouwd en gescreweerd. Joop Hartman mocht niet verder met mij mee, er werd geconstateerd dat hij T.B.C. had boven dien was hij geestelijk niet in orde. Laten heb ik hem nog opgezocht in Zon en Schiel in Amersfoort.

Van Maastricht zijn wij overgebracht naar het kamp in Amersfoort, daarna weer Rotterdam.

