

Batavia, 30 Maart 1946.

SECTIE MIL. GESCHIEDENIS KL
Bureau DOC - INFO
Code/Nr: 0200/1

Zeer geachte mevrouw Stoel,

U zult begrijpen, hoe zwaar het mij valt U deze brief te schrijven, maar ik voel het als mijn plicht U de bijzonderheden betreffende het sneuvelen van Kees te berichten.

Voor ik verder schrijf, condoleer ik U met dit zware verlies; moge de goede God U helpen om dit leed te dragen.

Zoals U weet, was Kees sinds ± half Februari bij mijn compagnie ingedeeld en wij konden het natuurlijk heel best vinden met elkaar. In Batavia aangekomen werd onze compagnie de volgende dag reeds ingezet in de verst vooruitgeschoven ^{post}. Al spoedig bleek, dat aldaar nogal wat extremisten zaten, waarop door ons jacht werd gemaakt. Op de 20^{ste} 's morgens om half vier trok Kees er met zijn peleton op uit; hij was vol goede moed en opperbest te spreken. Als adviseur ging met hem mede de Lt. Luitenant Clemens van het Indische leger, een buitengewoon kundig man, die reeds 37 jaren in Indië vertoeft. Om ± 6.00 uur lagen ze in de Zuidelijke rand van de kampong Poelokambing te wachten op extremisten, die door andere peletons zouden gedreven worden uit de kampong Poelokambing 2.

Tegen 7.10 uur ontdekte Kees werkelijk de vijand en liet direct het vuur op hen openen; de vijand beantwoordde dit. Kees lag naast de Lt. Clemens, richtte zich op een gegeven moment op om door zijn kijker de uitwerking van het vuur waar te nemen, toen hij door een vijandelijke kogel werd getroffen schuin van achteren in zijn rug; deze vijand kun je namelijk overal verwachten. Dit schot werd gelost om 7.15 uur en was dodelijk. Door den Lt. Clemens werden vrijwilligers gevraagd om Kees uit de vuurlinie te dragen; dit geschiedde door de soldaten Maaswinkel, Driedonks en zijn oppasser v. Rockel.

Deze drie soldaten zijn tot het laatst bij hem geweest. Hij heeft nog tegen hen gezegd: "Het is met mij gedaan; jongens doet je best". Daarna heeft hij nog enige woorden gesproken, welke niet verstaanbaar waren.

Om 7.30 was Kees als een held gestorven.

De vijand nam kort daarna met achterlating van 8 doden de vlucht. Het stoffelijk overschot is door zijn peleton naar het hoofdkwartier gedragen, waarna het per auto naar het Hospitaal te Batavia werd vervoerd.

De volgende dag om 10 uur is Kees met militaire eer begraven op het kerkhof "Tjililitan", gelegen bij het gelijknamige vliegveld.

Het was een plechtige begrafenis, waarbij heel veel van zijn vrienden tegenwoordig waren en verscheidene hoge officieren. Aan de groeve werd gesproken door Dominee Bleeker, den majoor Kruyff, zijn oppasser van Roekel en door mij.

Hiermede was deze droeve plechtigheid afgelopen, doch Kees zal in onze herinnering blijven voortleven, daar kunt U van overtuigd zijn.

Ik condoleer U nogmaals en indien U nog meer wilt weten, dan schrijft U maar.

Hogachtend

J. Blok,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'J. Blok', is written over a large, light-colored scribble or mark on the paper.