

Alkmaar 30 Jan 1951

Waarde Heer van Kersbergen,

Uw brief, was vanmorgen prachtig
of tijd in ons bezit! Hartelijk dank voor de goede zorg
Op uw woord heeft de Heer accountant de zaak aangenomen

Het heel veel gevraagd houden wij toen
wij te telefonisch sprake dat de kleine Walter het zo goed
maakt. Wij hopen van harte dat dit zo mag blijven door-
gaan en dat uw kleine jongen, hetzelfde vrolijke zonnige karakter
zal hebben als onze Walter, dan zult ik evenals wij, niets dag
vreugde aan hem beleven.

Wij hebben geprobeerd waarmede wij te
beiden en hem later een gevraagd zouden kunnen doen en
ten slotte hebben wij gedacht aan onze Walter zijn geboorte
beker, om die te geven aan uw kleine jongen als blijvende
gedachtenis aan hem, wiens naam hij, dan te bijvoelend
medelend met ons leed, zijn hele leven dragen zal. Wij hopen
dat het te gevraagd doet.

Wij wensen te allen het allerbeste en
zenden te onze hartelijke groeten

Uw
Familie Penneman