

HERDENKINGSREIS BIRMA THAILAND

2015



Op de wind van gisteren kan niet gezeild worden..

Josje Nieuwenhuys



Kaart van de Birma Siam spoorweg

Zaterdag 14 november

We vertrokken na het ontbijt met de bus naar het 65 km zuidelijk gelegen Ereveld Thanbyuzayat. Daar ligt ook mijn vader begraven. Hij is ziek geworden en op 27 juli 1943 overleden bij Retpu, 30 km ten oosten van Moulmein. Ik hoorde pas later dat alle omgekomen P.O.W.'s (prisoners of war) in 1946 zijn herbegraven op de erebegraafplaats Thanbyuzayat. Eerst stonden er witte houten kruisen op de graven. Met kistletters waren de namen van de omgekomen krijgsgevangenen op deze kruisen aangebracht. Hier naast de enige foto die ik van mijn vader heb. Onze fotoalbums raakten we kwijt in de kampen.



Mijn vader Eddy Nieuwenhuys



Witte kruisen op de oude Erebegraafplaats Thanbyzayat, later vervangen door bronzen naamplaat.



Klaprozen en eremedaille ook namens mijn broers en zusje op het graf van onze vader gelegd