

--Vervolg van pag. 1.

burgers, die alles veil hadden in de strijd voor vrijheid en recht en die de bittere lijdenskelk tot op de bodem geleege hebben.

De doornen lijdenskroon van ons Bergse gemene-best is mede door Jan Dercks gedragen op zulk een verheven en onbaatzuchtige wijze dat hij niet alleen de Bergenaars, maar ook talloos velen daarbuiten voor altijd tot zijn schuldenaars gemaakt heeft.

Nu de vrijheid door het levensoffer van Jan Dercks en zoveel anderen een feit geworden is kunnen wij deze offers alleen op de juiste wijze waarderen indien wij allen samenwerken, ieder op zijn eigen terrein aan een vernieuwde Nederlandse staat, waarin het waard is te leven. Indien wij dit ten uitvoer leggen zal naast het koude materialistische gedenkteken wat onze grote doden zal eren een geestelijk en levend monument van staatkundige betekenis gesticht worden tot heil van onszelf en van het verre nageslacht.

Mogen zijn bejaarde ouders en zijn zusters troost vinden in de gedachte dat zo talloos velen medevoelen en mede lijden, in het grote verlies wat hen treft nu hun enigste zoon en broeder van hen is weggenomen en in de gedachte dat God hen eenmaal met hem zal verenigen, daar waar geen tirannie of strijd bestaat, maar waar eeuwige vrede en blijdschap zijn deel is.

Maar Jan is door zijn werken en door zijn lijden niet gebleven alleen de zoon van zijn ouders, maar geworden een der grote zonen van Bergen op Zoom en daarom zullen zijn ouders en zusters willen aanvaarden dat wij die delen in hun droefheid, tevens delen in de eer dat Jan, die zijn leven in volle bewustzijn gaf voor de herrijzenis van de Nederlandse onafhankelijk, een der roemrijke martelaren voor onze Vaderlandse zaak, een der schitterende parels aan de kroon van het vernieuwde Nederland, een der onzen is.

W.