



WILLY

Deze jeugdige overleden werd geboren op 19 Juli 1925 te Eindhoven als zoon van Henricus Serton en Petronella v. d. Velden. Als jongste kind was hij de lieveling in dit gezin; hij verdiende dit ten volle; want hij was goed voor iedereen, bijzonder voor zijn dierbaren. Bij allen die met hem samenwerkten, stond hij in hoog aanzien om de toewijding waarmee hij zijn taak vervulde en om zijn vriendschappelijken omgang. En om zijn godsvrucht en rechtvaardigheid mogen wij vertrouwen, dat hij ook de lieveling was van God. Dit gaf hem en zijn ouders sterkte, toen hij in Juni 1944, ongeschonden teruggekeerd uit den Arbeidsdienst, door een verraderlijke list in politiehanden werd gelokt en als een misdadiger werd opgesloten in het concentratie-kamp te Amersfoort. Vandaar werd hij in de herfst van hetzelfde jaar overgebracht naar het gevangenkamp te Meppen (D.), waar hij in December d. o. v. in eenzaamheid is gestorven, zonder de hulp zelfs van een priester, slechts ter zijde gestaan door eenige zijner jeugdige lotgenooten, die hem ter plaatse een passende begrafenis bezorgden. Zoo is Willy heengegaan van zijn dierbaren en bekenden. Allen allen die hem gekend hebben, zijne ziel in hunne gebeden gedenken. En moge de goede Vader in de hemel de bedroefde familie, die in Willy een zoet, vergetelijken zoon, broeder en zwager verloren, sterken en hem eenmaal blijde doen weerzien in het hemelsche Vaderland.
Jezus, geef hem de eeuwige rust!