



## Jan Hendrik Kaptein

Geboren 16 April te Den Haag.  
Overleden 6 Februari te Bergen-Belsen.

**T**oen de Duitsers, in het begin van de bezetting, de Jongelingsverenigingen ontbonden gaven zij hiermee blijk een juiste waardering voor deze organisaties te hebben, die of ze wilden of niet, alleen al krachtens haar grondslagen, verzet moesten aantekenen tegen de geest, die met de bezetter ons land binnen kwam.

Op deze vergadering werd een weerbare kern gekweekt, die beginselen toetste aan het Heilig Woord. Op grond van deze studie, werden vele leden soldaten in het ondergrondse verzet en namen front tegen de nieuwe levensbeschouwing.

Zo had men ook reeds het fascisme en nationaal-socialisme gesignaleerd als stoelend op dezelfde wortel, als het communisme.

Dwars door de schone schijn heen, onderkende men de duistere macht, die Duitslands heersers bezielde en hun deed streven naar de wereldheerschappij.

Zo vond het jaar 1940 Jan Hendrik Kaptein dan ook toegerust met de weerbaarheid van het Christendom, dat andere wegen weet om uit de maatschappelijke ellende te komen, dan om met wapenen „Lebensraum“ te verschaffen. Daarom werd het verbod om te vergaderen genegeerd en kwam men voortaan bij de jongens aan huis bij elkaar. Dan werden alle vraagstukken waar de jeugd mee te maken had besproken, zoals, arbeidsdienst, arbeidsinzet etc. De consequentie van weigering en de mogelijkheid om zich te verbergen voor de slavendrijvers overdaact men eveneens.

En gaf Kaptein aan zijn vrienden de raad om het Duitse oorlogspotentieel niet te versterken, hij zelf deed wat hij voor zich een roeping achtte. Hij werkte tegen! Daarvoor sloot hij zich aan bij een LKP-groep, waarin hij bij alle werkzaamheden een aandeel had.

Hij wist zich te geven, zo dikwijls het nodig was en schuwde geen opdracht waardoor het verzet gebaat kon zijn. Moedig volgde hij, waar plicht hem riep.

Is het nog nodig te vertellen wát hij deed?

Wat deed een man, die eenmaal in de strijd gekomen was?

Alle hulp bieden, die hij maar geven kon!

Door verraad van Rietveld in handen van de SD gekomen, wist hij, door zijn sterk geloofsleven zijn vrienden en lotgenoten te steunen, tijdens de donkere gevangenschap in Scheveningen, Vught, Oraniënburg en Bergen-Belsen, omdat hij zelf steunde op de rustige overtuiging, dat zijn God wel voor hem zou zorgen. Wat deed het er dan toe, hoe lang hij leefde?

26 jaar oud, overleed hij in Bergen-Belsen. Zijn leven hier op aarde had een einde genomen, om het eeuwig voort te zetten in Hemelse heerlijkheid.

J. K.

