



'S GRAVENHAGE,
PALEIS NOORDEINDE

6 Januari 1947.

Den Weledelzeergeleerden Heer
Dr. J. A. vor der Hake,
Eemnesserweg 81,
B A A R N.

Uw zoon Deodates, die U zoo dierbaar was, werd als 1e Luitenant bij het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger in Japansche krijgsgevangenschap gevoerd.

Na het tot zinken brengen van het schip "Zyami Maru", dat krijgsgevangenen van Java naar Sumatra moest vervoeren, werd Uw zoon op 18 September 1944 vermist.

Met diepe gevoelens van medeleven kom Ik U Mijn oprechte deelneming betuigen.

Moge zijn offer ons land en het geheele Rijksgebied een betere en gelukkiger toekomst geven.

W. A. L. van der Hage