

alles na te laten wat dat zelve leven nog meer kan stagneeren.

Dat beteekent vanzelf, dat men het hoofd koel houdt. Dat men weer zooveel mogelijk aan zijn werk ga.

Men trachte er 't beste van te maken wat er van te maken is.

Klagen en lamenteeren heeft geen zin.

De taak en de plicht van een ieder is te doen wat zijn hand vindt om te doen.

Een ieder op zijn plaats!

De stoet op weg van de kerk naar de begraafplaats aan den Arnhemseweg. Vooop de burgemeester met de beide Duitsche officieren onmiddellijk achter den lijkwagen. Daarachter verpleegsters van het Juliana ziekenhuis.



## Een ontroerende plechtigheid

Onder zeer groote belangstelling is hedenochtend tegen tien uur op de R.K. begraafplaats aan den Arnhemseweg het stoffelijk overschot ter aarde besteld van den Nederlandschen soldaat Rudolf van den Broek, uit Alphen in Noord-Brabant, die in het Juliana ziekenhuis hier ter plaatse is overleden aan de gevolgen van bekomen verwondingen. Tevoren is in de kerk van de Mariaparochie aan de Hoofdstraat door kapelaan Beckers een plechtige H. Mis van Requiem opgedragen. Onder het groote aantal aanwezigen bevonden zich onze burgemeester, jhr. dr. C. G. C. Quarles van Ufford, twee Duitsche officieren van de bezettingstroepen in Apeldoorn, dr. J. J. A. Rodijk, geneesheer-directeur van het Juliana-ziekenhuis, dr. E. J. Fresemann Vištor, die dien gewonden soldaat in het ziekenhuis heeft behandeld en een aantal verpleegsters van het ziekenhuis. De in het middenpad van de kerk opgestelde baar was gedeukt met de Nederlandsche driekleur, waarop enkele eenvoudige bloemstukken waren meergelegd.

### Langs den weg.

Na afloop van de kerkelijke plechtigheden sloten de burgemeester, de beide officieren en de verpleegsters zich achter den lijkwagen aan, om zich mede te begeven naar den doodenakker aan den Arnhemseweg. Ook welen die de H. Mis hadden bijgewoond en anderen van buiten de kerk vereenigden zich met den stoet, zoodat deze in weinige oogenblikken een omvangrijke lengte kreeg. Langs den weg bevond zich veel politie, die evenals de zich langs de route bevindende Duitsche militairen, bij het passeeren van den lijkwagen stram in de houding een saluut brachten. Bij de begraafplaats bevond zich o.a. de commissaris van politie, mr. W. F. H. van Barrelo.

### Op de begraafplaats.

De belangstelling was inmiddels zo groot geworden, dat de politie moest besluiten, slechts een gedeelte van het publiek binnen de hekken toe te laten.

Tijdens de door kapelaan Beckers rond de groeve verrichte plechtigheden werd velen van de omstanders, speciaal van de vrouwen, hun ontroering te machtig. Meerdere konden hun tranen niet bedwingen. Nadat voor de zielerust van den overledene en voor alle gedooide soldaten in dezen oorlog gezamenlijk was gebeden, nam de verzorger van de begrafenis, de heer G. H. Rodijk, het woord.

Hij zeide, ondanks de daartoe in het werk gestelde pogingen, er niet in te zijn geslaagd, nog contact te krijgen met de ouders van Rudolf van den Broek. Hij wist echter, zeker te handelen namens diens ouders en broers en zusters, wanneer hij aan allen die hier de laatste eer hebben bezeezen een woord van dank bracht. Het zal

den ouders een troost zijn, zoo vervolgte de heer Rodijk, wanneer zij van kapelaan Beckers vernemen, dat hij hun zoon in zijn stervensuur heeft bijgestaan en dat deze heeft verzocht een speciaal groet aan zijn moeder over te brengen. Zoodra de toestand zulks toelaat, zal kapelaan Beckers zich naar Alphen begeven, om den ouders een kostbaar souvenir van hun zoon te overhandigen.

Nadat tenslotte door den burgemeester en de officieren bij de groeve een laatste groet was gebracht, verlieten allen diep onder den indruk de begraafplaats.

Het einde van de plechtigheid. De burgemeester en de Duitsche officieren brengen een laatsten groet.



landsche bankbiljetten wettig betaalmiddel zijn en blijven. Zij mogen niet als betaalmiddel worden geweigerd.

## MILITAIR VERKEER GAAT VOOR.

De opperbevelhebber van Land- en Zee-macht brengt onder de aandacht der bevolking, dat onder alle omstandigheden voorrang moet worden verleend aan het Duitsche- en eventueele Nederlandsche militaire verkeer.