

Oorlogsgraf herontdekt

In Haren blijkt op de Hervormde begraafplaats aan de Kerkstraat een oorlogsgraf te liggen dat dit voorjaar 'herontdekt' is.

Het betreft de laatste rustplaats van Harener Jacob Venema die in het Duitse kamp Mönchehof nabij Kas-



Het graf van Jacob Venema

sel was ondergebracht. Hij overleed daar op 31 maart 1945 aan algehele uitputting. Venema werd daar in het kader van de Arbeitseinsatz gedwongen te werkgesteld. Waarom Venema na de oorlog in Haren niet als oorlogsslachtoffer beschouwd werd, blijft voornamelijk onduidelijk. Hij staat niet vermeld op de gedenksteen voor de Harener dorpskerk. De aanwezigheid van het graf kwam begin dit jaar aan het

licht nadat de Nationale Oorlogsgravenstichting navraag naar de precieze ligplaats van het graf had gedaan bij het College van Kerkrentmeesters te Haren. Venema staat bij de stichting officieel geregistreerd als oorlogsslachtoffer. Omdat het graf zelf particulier is, wordt het niet door de Oorlogsgravenstichting onderhouden. Het College van Kerkrentmeesters heeft inmiddels het graf van Venema opgeknapt.

Tijdens de jaarlijkse rondgang van de Harense 4 Mei-Comité, zijn bij het graf van Venema nu ook bloemen gelegd. Jacob Venema is geboren in Haren op 31 januari 1924. Hij heeft gewoond aan de Kerkstraat 30. Hij was rangeerder bij de Nederlandse Spoorwegen. Hij werd in het kader van de Arbeitseinsatz gedwongen tewerkgesteld in Duitsland.



Burgemeester Bats en gemeentesecretaris De Wilde leggen een krans bij het oorlogsmonument tijdens Dodenherdenking 2012. Foto: Bob de Vries

De arbeiders waren ondergebracht in het kamp Mönchehof, waar Venema eind maart 1945 overleed.

Na de oorlog is op verzoek van zijn familie zijn lichaam overgebracht naar Nederland en herbegraven op de Hervormde Begraafplaats te Haren op 7 september 1951.

De uitgevers van de Harener Historische Reeks, Boomker en Knoop, bereiden een supplement voor dat aan deel 15 van de reeks, Van kwaad tot onvoorstelbaar erger, geschreven door Wil Legemaat, kan worden toegevoegd. In dat boek staan de verhalen opgetekend achter de namen op de gedenksteen in Haren.