



Naam	Adrianus (Arie) van Schooten
Geboren	18 mei 1917
Beroep	onbekend
Overleden	31 maart 1945
Oorzaak overlijden	bombardement
Plaats van overlijden	station Nwh (Piet Gijzenbrug)
Relatie tot Voorhout	is er omgekomen

Toevallig op de fiets bij het station

Arie van Schooten is de zoon van de in Voorhout geboren Jan van Schooten, die weer de oudste zoon is van de Noordwijkerhouters Adrianus van Schooten en Petronella van den Berg. Arie zelf krijgt op 10 juni 1944 ook weer een zoon, die natuurlijk Jan heet. De vier generaties Jan van Arie van Jan van Arie van Schooten worden eind 1944 of begin 1945 door Toon van Kampen op een min of meer beroemde foto vereeuwigd.

53

De dan 27-jarige Arie junior komt op paaszaterdag 31 maart 1945 tragisch om het leven bij een bombardement op station Nwh (Piet Gijzenbrug), dat op het grondgebied van Voorhout ligt. Er zijn nogal wat mensen getuige hiervan. Zijn vrouw, Clazien van Schooten - van den Berg, blijft achter met de kleine Jan, terwijl ze in verwachting is van een dochter.

EERST DE TREINEN, LATER DE SPOORLIJN
Het Voorhoutse staton is tijdens WOII meerde-
re keren doelwit geweest van geallieerde lucht-
aanvallen. Railtransport is essentieel voor het
vervoer van militaire goederen de geallieerden
proberen dat vervoer zoveel mogelijk te ontren-
gelen.

In de eerste oorlogsjaren worden met name
treinen beschoten, aan het eind van de oor-
log richten de bombardementen zich meer op
stations en op de spoorlijn zelf. Bij zo'n aan-
val gaan vier toestellen achter elkaar vliegen
om elk een bom te laten vallen. Die bommen
komen in deze buurt overigens bijna altijd



Arie van Schooten en Clazien van den Berg.

ten oosten van de rails neer. Slechts één keer is de spoorlijn daadwerkelijk beschadigd geraakt en (slechts) drie dagen buiten bedrijf geweest.

Voor de bouw van de wijk Hooghkamer heeft de gemeente Teylingen onderzoek laten doen naar het voorkomen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

HET FLUITEN VAN EEN VIERDE BOM

De in 1932 geboren Henk van den Berg uit Noordwijkerhout is ooggetuige van het bombardement op het station Piet Gijzenbrug aan het eind van de oorlog. Hij vertelt in een Klugtenkrant (een periodieke uitgave voor en door de nazaten van Jan van der Klugt en Alie Hoogenstraaten) hoe dat is gegaan: 'Ik was bij opa Van den Berg aan de Loosterweg op bezoek geweest en fietste met Jan Zoet, die met een bakfiets was, terug naar de Kerkstraat in Noordwijkerhout. Er waren vliegtuigen en die lieten drie bommen vallen. Daarvan vielen er twee in het land achter Ab Warmerdam ('De Muis) en eentje bij de ophaalbrug van Berg en Daal.



De vier generaties Van Schooten.

Opdat We Niet Vergeten

De schade leek mee te vallen en we wilden weer verder fietsen, toen we het fluiten hoorden van een vierde vallende bom. We waren bij de woning waar opa Petrus, oom Louis en oom Adriaan van Emmerik woonden. Ik dook achter het paaltje links van de ingang. Jan Zoet lag naast me; zijn borst was ingedrukt en hij zei tegen me: 'Ik ga dood'. Arie van Schooten werd door een scherf geraakt in of bij zijn hart.'

Een andere ooggetuige is Jan van den Burg. Hij vertelt in de Klugtenkrant: 'Het bombardement herinner ik mij als de dag van gisteren. Er fietste een jongeman op de brug, Arie van Schooten. Hij zag de vliegtuigen aankomen en besloot waarschijnlijk om door te rijden om zo ver mogelijk van de spoorbaan af te geraken, maar het ging sneller dan hij verwacht had. Arie was al bij het huis van Adriaan van Emmerik. Voor

het huis was een laag muurtje. Arie heeft zich daar laten vallen in de hoop daar veilig te zijn. Toen de bom explodeerde, vlogen de bomscherven tegen het huis en ketsten alle kanten op, ook naar beneden. Arie was op slag dood.' Een derde ooggetuige is mevrouw De Klerk, die in haar dagboek schrijft: 'In Noordwijkerhout, op de Piet Gijzenbrug, vielen gisteren bommen. Er waren twee doden: Van Schooten en Zoet. Mevrouw van Emmerik ligt bediend in 't ziekenhuis.'

SCHIETEND ONDER DE DRADEN VAN DE SPOORLIJN

Aan de zuidkant van de Leidsevaart op nr 5 woont het gezin van Kees en Sofie Immerzeel - Geerlings. Drie zussen, Bep en de tweeling Jo & Co, zijn intussen op leeftijd en herinneren zich de oorlogshandelingen nog levendig. Ze vertellen:

'Aan het eind van de oorlog werd station Piet Gijzenbrug beschoten. Het werd toen te gevaarlijk om daar te blijven wonen. Ons gezin ging op de zolder van de schuur van Jan van der Slot aan de 's-Gravendamseweg wonen. We waren te laat voor de begane grond van de schuur, want die was al door (poelier) Leen van den Burg gevraagd en aan hem toegezegd.'

Toen op Paaszaterdag 31 maart 1945 één van de meisjes Immerzeel besloot (door het land) terug naar het huis te gaan, zag ze een vliegtuig al schietend onder de draden van de spoorlijn vliegen. Dat resulteerde in tweeodelijke slachtoffers op de 's-Gravendamseweg.'

55

Tinus Bel beschrijft in Dwars Op 37:

'Ik ging met Toon Hoogervorst met een handkar naar Noordwijkerhout om eten te halen. Vanuit een overkomend vliegtuig werden we beschoten. Toon en ik vluchtten naar café Turenhout, waar we onder de toonbank dekking zochten. Jan Zoet en Arie van Schooten, die toekeken, werden gedood. Jan Zoet werd opgebaard in de schuur van Damen aan de 's-Gravendamseweg.'

Arie van Schooten is begraven geweest op het kerkhof van de St. Victor Kerk in Noordwijkerhout, maar het graf is al tientallen jaren geleden geruimd. Voor zover bekend is geen gedenksteen waarop zijn naam staat vermeld. ◀



Opdat We Niet Vergeten