

# KAPELAAN SERVAAS RAMAKERS HEERLERHEIDE

Uit: "Vier dont ut zelf"

150 jaar geschiedenis van een parochie.

Als slachtoffer van het verzet is uit onze parochie gevallen kapelaan Servatius Ramakers. Op 18 Augustus 1944 had hij in de morgen het ziekenhuis te Heerlen bezocht, toen hij bij het station door een Duitser werd aangehouden. Hij werd meegenomen in de richting van de tunnel. Beide hadden de fiets aan de hand. Onder de tunnel beval de Duitser aan de kapelaan op te stappen hetgeen hij zelf ook deed. Daar de kapelaan hem niet vertrouwde, daar hij achter kapelaan reed, keek hij voortdurend om. Tegenover de O.N. I schoot de begeleider hem neer. De kogel had kapelaan niet in de nek getroffen hetgeen waarschijnlijk de bedoeling was, maar schuin door de keel en de kaak. Dezelfde dag nog werd de kapelaan naar het concentratiekamp te Vught vervoerd, 6 September werd hij naar Oranienburg overgebracht. Hij genas van zijn verwonding maar kon moeilijk spreken. Hier verbleef hij tot 6 Febr. 1945 toen hij met secretaris Moonen en verschillende andere Limburgse priesters naar Belsen werd gebracht. Hier overleed hij 9 Maart tengevolge van typhus. Hij was een voorbeeldig priester vol ijver en offervaardigheid wiens heengaan grote verslagenheid teweeg bracht bij de parochianen van Heerlerheide. Om zijn gedachtenis in ere te houden werd na de bevrijding de naam van de Heibergstraat achter de kerk door het gemeentebestuur veranderd in Kapelaan Ramakersstraat.



In de H. Misoffers der Priesters en de gebeden  
der geloovigen wordt aanbevolen  
de ziel van zaliger

## Victor Leo Servaas Ramakers

In leven Kapelaan te Heerlerheide

Geboren te Schinnen, den 23 April 1906, priester  
gewijd te Roermond in 1931, in 't zelfde jaar  
benoemd tot kapelaan te Heerlerheide en einde  
Maart 1945 overleden in het concentratiekamp  
te Belzen (D.) als slachtoffer van de vervolgers.

Hij was een man van eenvoud en oprechtheid,  
wars van alle veinzerij; een ijverig priester,  
die zich geheel gaf voor het heil der zielen.  
Vooral toen onder Duitse bezetting velen in  
nood en gevaar verkeerden vonden zij bij hem  
altijd troost en hulp. Wat langeren tijd werd ge-  
vreesd, is dan ook gebeurd. Kapelaan Ramakers  
werd gezocht door N.S.B. en Duitschers. Hij  
werd het slachtoffer van een laffen aanval, werd  
neergeschoten, doch was niet doodelijk getroffen.  
Denzelfden dag werd hij naar het concentratie-  
kamp Vught gebracht om later naar Duitschland  
te gaan. Daar is hij met 8 andere medebroeders  
gevallen als martelaar van naa-tenliefde.

Dierbare ouders, broers en familieleden, weent  
niet om mijn heengaan: in dea hemel zullen  
wij elkaar wederzien.

Heer wees Uwen dienaar Servatius genadig.

Hij ruste in vrede.